

Adriaan van der Hoeven

Herinneringen aan de tijd van de oprichting van de Road Runners Club Korsou

In 2021 veertig jaar, dan opgericht in 1981!

Niet te geloven zo snel als de tijd gaat.

In 1971 kwamen Hanneke en ik samen op Curaçao aan en begon ik op het MIL wiskunde te geven tot 1980.



Met de leerlingen van het MIL traiden we na schooltijd jogging langs het hek van de raffinaderij. Namen van lopers die ik me nog kan herinneren zijn Keli, Kook Chado en Dick Zeidel.

Bij aankomst in het rif stadion kreeg je een T-shirt waarop stond: M'a Yega!!



Mijn broer François van der Hoeven gaf Aardrijkskunde op het Peter Stuyvesant College en we besloten een estafette rond het Schottegat te organiseren van 17 km in tien delen, elk 1700 meter. De goede lopers mochten twee keer een stuk van 1700 meter lopen. De vader van Dick Zeidel, van Banketbakkerij Artz hielp met transport en verzorgde heerlijke pastechi!

De bedoeling was dat Radulphus College ook meedeed, maar ik kan me niet meer herinneren of dat gelukt is.

De estafette bleek een groot succes. De gymnastiek leraar van het Peter Stuyvesant College, Marcel van Henneigen had ergens gelezen dat in Amerika ontdekt was dat je ook lange afstand kon lopen! Het zou dan mogelijk zijn dat 1 persoon de hele 17 km zelf zou kunnen joggen. Wij konden dit nauwelijks geloven, maar begonnen er wel voor te trainen.

Marcel richtte met een stel enthousiastelingen de Road Runners Club op en de eerste Schottegatloop was geboren! Deelnemers moesten bij de huisarts een verklaring halen, dat je in staat geacht werden rond het Schottegat te kunnen joggen zonder dood neer te vallen.