

Henry Cruden

Korte herinneringen van de RRCK.
Rondom het jaar 1979 ben ik lid geworden van de RRCK. De langste loop was toen de Schottegatloop. Elke maand werd er een loop georganiseerd en ik deed met bijna al die lopen mee.



In de loop der tijd werd ik bevriend met een kern van hardlopers, die ook elke keer weer meededen. Lopen voor wandelaars werden in die tijd nog niet georganiseerd door het bestuur.

We hadden een lol na de loopwedstrijd waarbij ook sterke hardloopverhalen werden verteld onder het genot van het bekende bier van de RRCK.

Op een gegeven moment vroeg wijlen Mike Sniijders mij om de functie van secretaris van de RRCK op me te nemen, hetgeen ik volgaarne aannam.

Het was ook een prettige tijd om in het bestuur te zitten en ook lopen te organiseren. Langzamerhand werd de kern hardlopers minder mede door onze leeftijd.

Nu wandelen de meesten van onze kern i.p.v. hardlopen (leeftijd). Zodra de RRCK weer lopen mag organiseren, zal ik weer aanwezig zijn op de lopen. Al met al heb ik een prettige tijd meegemaakt in de RRCK.